

” כל ילד הוא שחקן פורח שבכוחות עצמו זורח ”
הסיפורים שלנו



ילדי גן
כרמים
תשע"ח



רגע לפני שנתחיל...



מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי לבמה גדולה. עולם התיאטרון העניק לי חוזקות שלא ידעתי שקיימות בי. כשהייתי פרח הוראה היה לי חלום להפוך את הגן שלי ל'גן תיאטרון'. רציתי לחשוף את הדור הצעיר לעולם שאני כה אוהבת. במה גדולה נבנתה במרכז חלל הגן ולה חלק משמעותי, שכן היא מהווה חלק אינטגרלי של למידה בכל תחום ופרויקט שאנו לומדים בגן. אנו מציגים בה באופן מובנה וחופשי. ארגז תחפושות גדול ובו תלבושות שונות ומגוונות הונח בקירבה. בכל פעם שאנו שמים עלינו פריט כלשהו אנו מדמיינים שאנו מישהו אחר. באמצעות עולם התיאטרון אנו לומדים להביע רגשות, להתחשב בצוות השחקנים הנוסף, לדחות סיפוקים, לחזק את הדימיון והיצירתיות, להתמודד עם פחדים ולהכניעם. גן הילדים הינו הבמה הראשונה עליה עולים הילדים, מבטאים את עצמם ולומדים את תפקידיהם כבני אדם.

הספרים מסייעים לי בהגשמת החלום ומהווים חלק חשוב. תוכנית שלמה וגדולה נבנתה על האהבה לספר, כיצד נוהגים בו, חוקים לשמירתו וכן מבנהו. בכל שנה אני בוחרת כמה ספרים אשר מתחברים לנושאים עליהם אני רוצה לעבוד עם הילדים. הספר הראשון שהיווה את יריית הפתיחה היה "אליעזר והגזר". הספר ליווה אותנו בכל תחומי הליבה בגן הן בתחום המתמטי, הרגשי וכלה בתחום המדעי. שתילת הגזרים בגן היווה את הבסיס לספר "חנן הגנן" שאליו נחשפנו כמה חודשים מאוחר יותר. בשני הפרויקטים הללו התקשט הגן סביב נושא הספר המדובר. החל על הבמה באביזרים ובתלבושות ססגוניות, פינת שמע, בתחום המתמטי, בתחום האוריינות וכלה בהקמת גינת הירק והנוי. בגינת הירק נשתלו ירקות החורף: גזר, צנונית, שומר, קולורבי, חסה ואפילו תותים. בגינת הנוי שנתרמה רבות על ידי הקהילה נשתלו פרחים ועצי פרי. אהבתי הגדולה לתיאטרון, לספרים ולאדמה מהווים חלק ממשנתי ואני שמחה לראות כיצד הקטנטנים מתלהבים מהעולמות הללו. כמה הם נהנים לאסוף את הירקות מהגינה לטובת סלט הבוקר, כמה הנאה והנעה תורמים הספרים להתפתחותם. הסלוגן שבחרתי לכתוב על כריכת הספר אוגד בתוכו את האהבה שלנו לאדמה ולבמה: "כל ילד הוא שחקן פורח שבכוחות עצמו זורח" כולי תקווה כי הצלחתי להעביר בספר זה במעט את העשייה המרובה הקיימת בגן ואת ההצלחות שהילדים חווים.



שלכם, לילך



אני מחופשת לחנן הגנן
 וממחיזה את הסיפור
 באופן עצמאי על הבמה
 שלנו.
 הסיפור תפס חלק גדול
 ומשמעותי בגן.
 מעבר ללמידה שהסיפור
 מספק, חיזקנו באמצעותו
 את שיוס הצבעים וכן
 השתעשענו בחרוזים.



ילדים והורים יקרים,

סוף השנה הגיע, מי היה מאמין?
 אני זוכרת את הפגישה שלנו באסיפת ההורים
 יומיים לפני תחילת השנה. כמה חוסר ודאות ודאגה
 אחזו בכם. אחרי הכל, הקטנטנים עולים לגן עירייה
 בפעם הראשונה...

אני שמחה לומר כי עם כל הקושי הרגשי שלכם,
 צלחתם במשימה. הדבר קרה בזכות אמונתכם
 בי ובצוות. במהלך השנה הכרנו לעומק כל אחד
 ואחת מהילדים, הגענו איתם למקומות נפלאים.
 אז, רגע לפני שהשנה מסתיימת הרשו לי לומר לכם
 תודה על האמון בנו ועל הרצון
 שלכם בהצלחה.

באהבה, 

הלוואי שנזכה להצלחות מרובות
 כמו זו של השנה שחלפה.
 שלכם, לילך, אנבל ורוית



כשהמחזנו את סיפור חנוכה, אני
 הייתי אחד החיילים של המלך
 אנטיוכוס.
 אתם מכירים את הסיפור, נכון?
 אני אחד מהחיילים שנכנסו לבית
 המקדש ושפכו את כל השמן על
 הרצפה, בזזו והרסו...
 חשוב לי שתדעו כי זה רק תפקיד.
 במציאות אני ילד מהמם ורגיש!!!





בסיפור חנוכה אני הייתי
 אנטיוכוס היווני.
 היו לי תוכניות גדולות עבור
 היהודים: להפוך אותם
 למתייוונים. אבל, היהודים
 בניהם הכהן הגדול ויהודה
 המכבי לא הסכימו ונלחמו בנו
 ובגזרות הקשות שהטלתי
 עליהם.



אני למדתי כי אמונה
 חזקה מהכל...



בחג החנוכה הכרנו את חנה זלדה
 ורבי קלמן.
 נפשו של רבי קלמן חשקה בלביבה
 חמה ומתוקה. אני הייתי חנה
 זלדה ושלחתי את רבי קלמן לשוק
 לקנות מצרכים: שמן, סוכר
 וקמח. לבסוף, אני נרדמתי ורבי
 קלמן הכין לביבות והגיש לי...



כשלמדנו את נושא הספר
 בגן, והספר אליעזר והגזר
 היווה חלק משמעותי, אחת
 הפעילויות הייתה להכין
 עוגת גזר.
 אז, שינסתי מותניים
 וגירדתי גזר לטובת העניין.
 מה אגיד ומה אומר?
 העוגה הייתה טעימה
 מאוד!!!



כשהמחזנו את סיפור חנוכה,
 אני הייתי הכהן הגדול.
 לילך הלבישה אותי בבגדים
 מיוחדים שמתאימים במיוחד
 לתפקיד. הידעתם שרק אני
 מורשה להיכנס לחדר המנורה
 שהיה בבית המקדש,
 ולהדליקה?





שיריו של חיים נחמן
ביאליק היו נפלאים. למדנו
אודות השירים השונים
שכתב. את השירים המחזנו
בגן. אני גילמתי את עציץ
הפרחים העצוב. היות ואנו
מאמינים בחברות לא
נשארתי לבדי, התווסף אלי
עציץ חבר נוסף...



לפני שיצאנו לחופשת סוכות
הכרנו את אברהם אבינו ושרה
אמנו.
למדנו על הכנסת האורחים היפה
שלהם לשלושת המלאכים.
סיפור זה מתקשר לאושפיזין
בסוכה.
אני הייתי אברהם אבינו,
נכון שמתאים לי?



באחד המפגשים לילך
השתמשה בחכמת ההמונים
כדי לנסות ללמוד כיצד
מציירים דמות. הכרנו את
האיברים השונים: אף, פה,
אוזניים וכיו...
קראנו לדמויות תומר ותמר.
בתמונה זו רואים אותי מצייר
לבדי את תומר, נכון שאני
מוכשר?



אני מאוד אוהבת לשחק
במשחקים סוציו דרמטיים.
אני מדמיינת שאני גדולה.
אני לוקחת עימי חברות ויחד
אנו יוצרות עולם דמיוני ועשיר.
בכל פעם אנו מחליפות דמויות:
פעם אני האמא ופעם האחות.
ואם אפשר לשלב במשחק, שירה
וריקוד- אין כמוני מאושרת.



ארבל



אריאל ק.



● ● ● ● ● ●
 גינת הירק שלנו נפלאה. שתלנו את
 ירקות החורף ולאחר כמה חודשים
 היבולים שלנו גדלו. ביום מסיבת
 "חנן הגנן" שנערכה בגן יצאנו
 לאסוף כמה מן הירקות לכבוד
 השולחן החגיגי שנערך.



הקולורבי הסגול
 היה טעים מאוד!!!



● ● ● ● ● ●
 מאוד נהנינו להמחזיז את
 שירו של חיים נחמן
 ביאליק, הפרח לפרפר.
 אני התחפשתי לפרפר
 ויובל היה הפרח. הגעתי
 לשדה פרחים גדול והיה
 עלי לשתות צוף מאחד
 הפרחים. אני בחרתי
 בפרח הכי יפה וריחני
 שמצאתי בשדה.



● ● ● ● ● ●
 הספר חנן הגנן היה כל כך
 משמעותי עבורי,
 לא רק מפני שאהבתי את תוכנו,
 אלא מפני שהייתה ילדה בסיפור
 ושמה הדס.
 כשגילמנו את הסיפור לילך מיד
 בחרה בי לתפקידה של הדס.
 כל כך שמחתי על כך!!!
 אני והדס מאוד דומות בשל
 העובדה שגם אני מאוד אוהבת
 פירות...



● ● ● ● ● ●
 זה לא סוד שאני וחברי
 אהבנו מאוד את הספר
 "אליעזר והגזר" שכתב לוויין
 קיפניס. על הבמה שהוקמה
 במיוחד עבור נושא זה, אני
 גילמתי את סבתא אלישבע.
 "מי רוצה לשמוע מעשה
 בגזר?
 זרע אותו בגן הירק סבא
 אליעזר..."



כשלמדנו אודות הספר של חנן
הגנן, ידעתי מיד כי אני מאוד
רוצה להיות חנן הגנן.
האמת? הייתי מאוד שמח על
הבחירה בי וכולם אמרו לי
שהייתי מצוין.
לבשתי את הבגדים של חנן:
סרבל, צעיף, כובע, חולצה
מיוחדת ואפילו כיס מיוחד
הוכן עבור האסימונים
שאקבל מחמשת הילדים.



יובל א.



הראל

בפורים הכנו אזני המן בגן.
אנבל הביאה מתכון ואנחנו
הכנו את הבצק ורידדנו.
מילאתי מעט שוקולד וסגרתי.
כל ילד אכל את אזן ההמן שהוא
הכין.
מה אגיד לכם?
יצא לי טעים!!!



אצלנו בגן שומרים על הספרים
ומתייחסים אליהם בכבוד.
למדנו כיצד לדפדף בעדינות, כיצד
לאחוז בספר? ועוד..
אבל, אם קורה שבטעות ספר נפצע
אנו משתמשים באמבולנס
הספרים.
אני הייתי הילד הראשון שלקח
את הספר "הבית של יעל" הביתה,
ותיקן אותו.
לאחר התיקון הספר הפך להיות
שמח וחוזר לחבריו בספריית הגן.

יובל מ.



ערך שיתוף הפעולה בגן, הינו
משמעותי מאוד!!!
אנו יוצרים עבודות יצירה
משותפות ואפילו הכנת דגמים
משותפים. לילך מאוד גאה בנו
שאנו עובדים בשיתופי פעולה.
בתמונה זו רואים אותי ואת גל
יוצרות דגם משותף.
האמת? באמת נעים לעבוד
יחד!!!

טל





ליאור



אני מאוד אוהבת לשיר ולרקוד.
 לפעמים אני מדמינת שאני
 פרפרית קסומה או פייה בעלת
 כוחות מיוחדים.
 לכל הדמויות יש מכנה משותף:
 לכולן יש שמלה מסתובבת...
 גם בתמונה אני חולמת,
 על מה?
 תנחשו...



כמה חיכיתי לחג פורים...
 כל כך רציתי להתחפש לאסתר המלכה.
 אני מאוד אוהבת את הדמות הזו
 בסיפור המגילה.
 ביום התחפשות הגדול,
 זה קרה סוף סוף...
 לבשתי את השמלה הסגלגלה
 ולא שכחתי את הכתר של המלכה.
 התרגשות עזה אחזה בי ברגע
 שפתחתי את דלת הגן.
 רואים כמה אני מאושרת?



יובל ר.



כשישבתי עם לילך לעשות
 את הקלסטרונים לפורים,
 ביקשתי ממנה להיות יובל
 המבולבל.
 בנשף התחפשות הגדול
 באמת התחפשתי ליובל
 המבולבל...
 ראו איזה יופי...



מיכאל



גברת קרש ומר מערוך היה
 אחד הסיפורים שלמדנו
 בחנוכה. אני הייתי גברת
 קרש שמאוד רצתה לטייל
 ולטבול בכנרת.
 לצערי, כל חברי במטבח
 עבדו ועמלו על הלביבות.
 רק מר מערוך היה פנוי.
 אז, שילבנו זרועות ויצאנו
 לטייל. נהינו מאוד!!!!



ליאן



בחדש תשרי למדנו אודות ראש השנה. למדנו כי נהוג לשלוח מכתבים לאוהבים שלנו ולאחל להם שנה טובה.

שרון הדוור קפץ אלינו לגן והסביר לנו על הדואר, התיבה האדומה והמשאית הגדולה שלו.

כל כך התרגשתי ללבוש את החולצה האדומה שלו.



אני מאוד אוהב ששרון מגיע לביקור בגן.



כשלמדנו על סיפור חנוכה ובית המקדש, הסיפור ריגש אותי מאוד. יחד, בשיתוף פעולה בנינו לנו בית מקדש. הכנו חדר מיוחד למנורה ואפילו הנחנו בובה בדמותו של הכהן הגדול. בנינו שביל מיוחד בו יוכלו בני ישראל לעלות לרגל.



אני עמרי ואני אוהב להציג. לומר את האמת? אני שחקן בליבי!!! בתמונה זו רואים אותי מחופש לסבא אליעזר. זרעתי גזר בגינה והוא גדל וגדל. לצערי, לא יכולתי למשוך אותו לבד ועל כן באו לסייע לי סבתא, אביגיל, כלב, חתול ועכברוני. אחרי שהגזר יצא הכנו קערה גדושה ומגודשת- של המון גזר!!!

עמרי



כשהחלזונות יצאו לקראת הסתיו, אימצנו לנו גם כמה חלזונות והנחנו אותם בטרריום. כל יום הוצאנו אותם, שאלנו לשלומם והבאנו להם אוכל. כשהם גדלו, היה צורך לשחרר אותם לטבע. ציפיתי לכך מאוד!!! מקומם של החלזונות לחיות בטבע ולא בתוך קופסה...



נועם ה.



בפורים נהוג להעניק משלוחי מנות זה לזה...
 ביום הנשף הגדול הענקנו משלוחי מנות מכל ילדי הגן לאלי השומר.
 כדי לדעת אלו ילדים יעניקו לו את המשלוח שהכנו עבורו, הטלנו פור.
 יובל ואני יצאנו בהגרלה.
 אחזנו את המשלוח והענקנו לו.
 הוא כל כך שמח...



עלמה



עופרי



"עכבר אפור השכם"-
 כך לילך מכנה אותי.
 במסיבת הספר שנערכה בגן סביב הסיפור, כל הילדים התחפשו לאחת מדמויות הסיפור.
 אני בחרתי להתחפש לעכבר.
 למה אני אוהב את העכבר?
 מפני שלמרות הגודל המזערי שלי, הצלחתי להוציא את הגזר העיקש מהאדמה.



מסיבת הספר הייתה חגיגה גדולה מאין כמוה בגן.
 כל ילד הכין תחפושת של אחת הדמויות מהסיפור עם אמא ואבא. אני בחרתי להתחפש לסבא אליעזר.
 אז, בחרנו בגדים הולמים לדמות וכובע עם קש.
 והכי חשוב לא שכחתי להביא גם גזר.
 נכון שאני מהמם?



עידו



יום אחד הפכנו את המפגש לחנות סביבוניים גדולה. כל ילד הפך לסביבון מיוחד. אני הפכתי לסביבון מהיר. בלילה כשכל הסביבוניים ישנים, מגיעה פייה מיוחדת (לילך) עם מקל ואבקת קסמים ומעירה את כל הסביבוניים. אז, הופכת החנות לפעום וכל סביבון מתעורר ורוקד את הריקוד האופייני לו.

רואי



אני מאוד אוהבת את
 החצר ובמיוחד את ארגז
 החול. לא מאמינים לי?
 תשאלו את אמא שלי...
 לפעמים אני יוצאת מארגז
 החול ומשחקת עם חברים
 על הדשא. בתמונה זו
 רואים אותי יחד עם עופרי
 נהנים מהשמש החמימה.



שי- לוי

זה לא סוד שאני מאוד אוהבת
 את חג פורים.
 כל כך חיכיתי לעלות לבמה
 ולהציג את סיפור המגילה.
 ארגז תחפושות גדול הוצא לחלל
 הגן, ואני יכולתי לבחור שמלות
 מלמלה מיוחדות.
 בתמונה זו רואים את אחת
 השמלות שבחרתי...



רומי



תמונה משותפת במסיבת סיום נושא "חנן הגן"



אני בחרתי את התמונה
 המיוחדת הזו ממסיבת
 הספר. אני בחרתי להתחפש
 לגזר. נכון שזה מקורי?
 אמא הכינה עבורי את
 התחפושת. גם אריאל
 התחפש לגזר שאבא שלו
 תפר לו. כשהמחזנו את
 ההצגה אני ואריאל היינו
 הגזרים. היה לי כל כך
 מהנה באותו היום!!!!



שי פ.

מסיבת הספר בגן בעקבות הספר 'אליעזר והגז'



בפורים התחפשתי לנסיכה קסומה
מהאגדות, הלוא היא שלגייה.
כל כך התרגשתי מיום התחפושות
הרשמי, או כפי שלילך מכנה זאת:
"יום הנשף הגדול."
איזה כיף היה לנו ביום הזה.
רקדנו, שרנו, אכלנו אזני המן,
הענקנו משלוחי מנות אחד לשני.
היה מוי כיףףף
מחכה כבר לפעם הבאה...



נושא הספר תופס מקום נרחב
בגן. את זה הבנתם כבר, לא?
בכל שבוע נבחר ילד אחד אשר
ממליץ על ספר אהוב עליו
מספריית הבית הפרטית שלו.
עליו לרשום בדף מיוחד מדוע
הוא ממליץ דווקא עליו? במהלך
ההמלצה הממליץ לובש גלימת
סיפורים. אחר כך ההמלצה שלו
מתנוססת על קיר
הספרייה בגאווה רבה.



חנן הגנן היווה פרויקט ארוך בכל תחומי הליבה



עבודה בשיתוף פעולה סלסלת פירות מעיסת נייר והעץ של חנן הגנן במיחוי פלסטלינה



האביגליות שלנו



הגזרים שלנו



הכלבלבים שלנו



סבא אליעזר





פורים



נהנים בחצר



ממחיזים את חנן הגנן

גן שלנו מה נחמד הוא תמונות מהווי הגן

ממחיזים את אליעזר והגזור



שרים על הבמה



תחפושת שבועית
כולנו תינוקות



יום התחפושות-
הנשף הגדול

ארוחה משותפת
לסיום נושא
"חנן הגנן"



גן שלנו מה
נחמד הוא
תמונות מהווי הגן



גינת הנוי שלנו



גינת הירק שלנו





גננו הנחמד השתתף ביוזמה "הסיפור של ילדי הגן"

של ספריית פיג'מה וזו התוצאה, ספר שמלא

בסיפורים, בחוויות, בתמונות ובציורים שלנו.



משרד החינוך המנהל המדעני
האגף לחינוך קדם יסודי

ספריית **נץ** פיאמה

מסורת של סיפורי לילה טוב

קרן גרינספון ישראל
KEREN GRINSPOON ISRAEL

